

Psalm 81:1-4

Wet

Psalm 81:6-8

1 Petrus 3:18-22; 2 Petrus 3:1-13.

Gez. 75 GK (Nu gaan de bloemen nog dood)

Tekst: 1 Petrus 3:21, 2 Petrus 3:5-7.

Verkondiging

Gez. 473:1,2,3 LvK (Neem mijn leven laat het Heer)

Gebed

Collecte

Psalm 93

Dit is een preek over water en vuur. Hij wordt gehouden na een week met veel berichten over bos- en heidebranden, na tien weken grote droogte. Een unicum in Nederland. Maar nu is eindelijk de regen gekomen. Het dorstige land drinkt het in. Waar vuur nog smeult wordt het geblust door het water.

Het vuur dat in de preek wordt genoemd is het vuur van het wereldeinde. De wereld zal vergaan door vuur. En toch is er ook hier water dat redt. En het is water dat nu al spreekt over de redding van straks. Dat gaan we begrijpen als we de twee brieven van Petrus verbinden. Het gaat over het water van de doop.

*Water dat redt van vuur.*

1. *het water van de doop*
2. *dat terugwijst naar de zondvloed*
3. *en vooruitwijst naar de jongste dag*

1. Als er in de kerk gedoopt wordt horen we over de Rode Zee en de zondvloed. Daar wordt de doop mee vergeleken. En dan gaat het erom dat dit water scheiding aanbrengt, tussen gelovigen en ongelovigen. Zo is ook met de doop.

Maar Petrus gebruikt niet het woord overeenkomst, maar tegenbeeld. Daarmee wil hij zeggen: de doop doet het omgekeerde van de zondvloed. Die vernietigde, de doop redt.

En dan ben ik ook bij het belangrijkste van vanmorgen: er is overkomst tussen de zondvloed en de jongste dag. Tussen het water van de zondvloed en het vuur van het gericht.

En daarom kunnen we ook concluderen: de doop redt van het vuur van het gericht, en zijn we weer bij het thema van de preek.

Het gaat niet speciaal over kinderdoop. Toch is daar vanuit het zondvloedverhaal wel iets moois van te zeggen. Want we weten namelijk precies wie die weinige mensen waren, slechts 8, die met Noach in de ark mochten en er ook weer uit kwamen. Hebr 11 zegt: Noach bouwde de ark ter redding van zijn huisgezin. Die acht mensen waren Noach en zijn drie zonen, en hun vrouwen. 4 echtparen. In het gezin van Noach gingen ook dingen fout. Cham bespote zijn vader, vanwege zijn naaktheid in zijn dronkenschap. Wat neemt de Here dit hoog op. Toch mocht het hele gezin van Noach in de ark: God wilde bouwen aan de nieuwe mensheid, en spaarde daarom man en vrouw. De Here waardeert gezinnen heel hoog. Dat is de plaats waar gelovige ouders hun kinderen vertellen van de Here, en waar ze Gods Woord leren kennen. Daarom vinden gereformeerde kerken de kinderdoop ook zo belangrijk.

Echter, over de doop zegt hij ook dit. Vers 21. Het is niet een afwassen van uiterlijke onreinheid maar een bede om een goed geweten tot God. Het gaat dus niet om een schoon lichaam maar om een schoon hart. Het gaat om bekering. Maar je moet daarom vragen: een zuiver geweten: de wetenschap dat de zonden die je begaan hebt zijn vergeven door Christus, en weten van jezelf dat je inzet wilt tonen om naar Gods wil te leven. Het komt niet automatisch met de doop mee: je moet er om vragen. Maar heeft de doop dan zin, als je toch nog vragen moet? Ja, want de doop zegt dat je echt kunt en mag vragen aan God en dat Hij je niet afwijst.

Ken je de geschiedenis van koningin Ester die met angst en beven aan haar echtgenoot, koning Ahasveros ging vragen of hij het Joodse volk wilde redden van Haman? Als de koning geen scepter zou uitsteken zou dat haar einde betekenen. Want niemand mag ongevraagd bij de koning komen met een verzoek. Maar als hij scepter aanreikt is haar leven gered en kan ze gaan pleiten voor haar volk. Nou, wij mogen altijd vragen bij God en hoeven nooit bang te zijn dat Hij als een boze koning is die ons in angst wil laten leven. wij mogen zijn lieve kinderen zijn. De doop bevestigt ons dat dus geeft vrijmoedigheid om te vragen.

2. Petrus schrijft een tweede brief. Hij zit gevangen maar is bezorgd over de gemeente. Daar spotten ze dat de woorden van God niet uitkomen. Waar blijft nu de wederkomst van de Here Jezus, zeggen ze. Sinds de schepping blijft alles zoals het was. Het zijn dus mensen die van huis uit God kennen. Ze weten van de schepping en ook van de belofte van wederkomst. Maar welbewust slaan ze een heel stuk van de schrift over: het gedeelte over de zondvloed. Hoe is het mogelijk dat ze daaraan niet denken? Terwijl ze precies dezelfde domheid begaan als de tijdgenoten van Noach. Gewaarschuwd worden, en uitlachen. Sinds de schepping, zeggen ze: wat gebeurde toen? Beseffen ze dat wel? Op de tweede dag maakte God het uitspannel, de dampkring, zodat er leven op aarde mogelijk was. Je kon ademen. Op de derde dag scheiding tussen land en zee. Er was ruimte om je voeten te zetten, voedsel te verbouwen, woningen op te richten. Maar bij de zondvloed werd dat alles voor even ongedaan gemaakt. Eerst gingen de sluizen boven open. Het regende en regende maar door, en toen de sluizen beneden, want het water was niet meer op te vangen. Alles spoelde onder. De toenmalige wereld verging, aldus Petrus. Misschien was dat wel een wereld die er toch iets anders uitzag dan de huidige. Met meer water, een dichtere dampkring, zodat de zon niet zo'n vernietigende kracht kon hebben. Waardoor mensen langer konden leven. Misschien was dat zo...

Toch heeft God beloofd dat zo'n ramp de wereld niet weer zou treffen, zo lang de wereld bestaat. Maar datzelfde woord van God zegt ook dat deze periode wel zal worden afgesloten met vuur. En hoe plaatst Petrus nu de doop in dit verband? De zondvloed maakte scheiding, de doop ook. En zoals Noach met zijn gezin wordt gered in de kerk, zo wordt de gelovige met zijn gezin gered in de kerk, met als teken de doop.

Er zijn plaatsen in de wereld met jaarlijkse overstromingen, waartegen je heel moeilijk je beschermen kunt. De laaggelegen delta's, met water vanuit het achterland en het water van de zee voor je. Een ramp als het water van de zee kant opgestuwd wordt en er van de landkant veel aan komt. Nederland is zo'n delta. Met Gods hulp heeft het zich ertegen kunnen beschermen, maar dat is niet overal in de wereld zo. Maar wat als de zeespiegel maar blijft stijgen? Er is geen absolute veiligheid.

Alleen als je aan Gods belofte je vasthoudt, ook aan deze belofte dat God de aarde blijft bewaren totdat Jezus terugkeert en het einde komt. De doop onderstreept ook die veiligheid.

3. Bij de doop kijk je dus ook vooruit. Het redt van het vuur dat komt. Het Indonesische eiland Lombok is bekend door overweldigend natuurschoon. Er is een heel hoge vulkaan, Rinjani, met bovenin een groot diepblauw kratermeer, waaraan je kunt zien hoe groot vroeger de vulkaan geweest moet zijn. Duizenden hikkers gaan jaarlijks naar de rand van de krater. En dan is er op die rand nog een extra hoge piek, de top, en als je vandaar naar beneden kijkt zie in de grote kratermond daaronder een nieuwe vulkaan die daar verrezen is. Vorig jaar nog actief. En nu is het eiland getroffen door een serie aardbevingen die het Noorden van het eiland heeft verwoest, met veel slachtoffers. Als je de grond onder je voelt beven, begrijp je hoe labiel onze aarde is. Niet voor niets noemt de Here Jezus aardbevingen als een teken van het naderende einde.

Er komt een wereldbrand schrijft Petrus, en zoals het beschreven wordt ga je denken aan een vulkaanuitbarsting, maar dan niet op een bepaalde plaats maar overal. De hemellichamen gaan smelten en druipen als het ware naar beneden, en het hete binnenste van de aarde komt naar boven en stort zich uit. Maar zoals na de zondvloed een nieuw begin kwam zal het bij de jongste dag ook zijn. En denk maar weer aan een vulkaan. Als die tot rust gekomen is, en als een puist daar ligt op het oppervlak van de aarde, wordt het daarom heen vruchtbaar. De nieuwe aarde zal overal vruchtbaar zijn, maar het gaat ons niet meer om een goede bodem voor gewassen maar om een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar het kwaad zal zijn weggedaan.

Wie is als Noch, de prediker der gerechtigheid. die mag leven op de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, verworven door de Here Jezus en nagejaagd door al zijn christenen? De doop zegt dat voor u en uw kinderen daar plaatsen zijn. En ik hoop en bid dat u allen zult zeggen: die persoon ben ik, met Jezus' hulp.

Amen