

LvK gezang 322:1-6 (Hoor Gij ons aan)

Wet

Psalm 25:2,3, GK

Gebed

Gezang 23 GK (2x) Uw woord is een lamp

Lezen: Marcus 9:2-8

2 Petrus 1:16-2:3

Psalm 119:65

Tekst: 2 Petrus 1:19

Verkondiging

Opwekking 378:2,3,5 (Wij zijn onderweg als pelgrims)

Gebed

LvK gezang 460:1-5 (Loof de Koning)

Vaak wordt onze tekst gelezen als een opwekking om je voor te bereiden op Christus' wederkomst. Petrus zou te maken hebben gehad met gemeenteleden die de wederkomst ontkenden. Dat blijkt uit het slot van de brief: ze zeggen: waar blijft Hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.

En dan zegt Petrus: je maakt dezelfde fout als bij de zondvloed, lang geleden, toen ze Noach uitlachten die een boot op het droge bouwde, ver bij de zee vandaan. De Here is net als toen niet traag met het nakomen van zijn belofte. Maar Hij wil nog dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. Maar bij de Here is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Maar gaat het hier in hoofdstuk 1 al wel over de wederkomst? In het voorafgaande is opgeroepen om te groeien in geloof. Stilstand is achteruitgang. Zou het hier niet over hetzelfde gaan: dus nog niet direct over de tweede komst van Christus, maar nog meer over de eerste komst. Die was ook glorieus, als je het maar wilde zien. De discipelen hebben het waargenomen, in de nacht van de verheerlijking, en trouwens ook bij al de wonderen die Christus deed.

Het gaat in de tekst wel over de dag die aanbreekt, maar is dat perse de dag van de wederkomst? Zo wordt de nadruk niet gelegd. Er staat niet 'die dag' of 'dag van de Here'. Die zin over de nieuwe dag hoort bij het beeld dat eerder gebruikt is: dat het woord van de profeten van God is als een schijnende lamp. Die is niet meer nodig als het dag geworden is, en het duister verdwijnt.

Het licht is niet meer nodig als de dag aanbreekt, en als de morgenster opgaat. En dan staat er bij: opgaat in uw harten. Daar is het duister. Daar moet het licht worden. Daar moet de morgenster gaan schijnen.

Ook hier staat trouwens niet: die morgenster, of: de blinkende morgenster, Christus. Maar gewoon: morgenster. Of nog gewoner: lichtdrager. Het hoort ook nog bij het beeld dat het dag moet worden in je hart.

Een beetje moeilijk is het om dit op de wederkomst te betrekken, want dan zullen we Christus zien zoals Hij is: van aangezicht tot aangezicht, en niet meer alleen in je hart.

Laten we de tekst lezen als een aansporing om te leven in geloof, door je te houden aan het betrouwbare woord:

Gebruik het licht van Gods Woord

1. Petrus' motivering
2. Petrus' typering
3. Petrus' doelstelling

1. Houdt u aan het woord van God. Dat doen wij ook, zegt Petrus namens andere apostelen, want op de berg begrepen we dat de profetie waar is. Dat is zijn motivering.

Alles wat wij u gezegd en geschreven hebben, aldus de apostel, is niet door onszelf bedacht. Het komt ook niet uit de fantasie van andere mensen. Het zijn geen mythen. Alles wat wij u vertelden over de komst van de Messias, is waar want we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien toen we op de berg waren. In vers 16 gaat het woord 'glorierijke komst' over zijn eerste komst. Want tijdens Christus' verblijf op aarde mochten Petrus, Jakobus en Johannes, een keer mee de berg op waar de Heiland zo vaak sprak met zijn vader, en zagen ze Hem in zijn heerlijkheid. Ze namen zelfs waar dat Mozes en Elia toen met Hem spraken over zijn lijden in Jeruzalem dat voor de deur stond. Dit gaat nog niet over de wederkomst. Al is het wel zo dat Hij dan in dezelfde heerlijkheid zal verschijnen.

Ze zagen de waarheid van de profetie over de zoon van God. De profetie van de Messias. En kijk: Daar stonden de grootste profeten van het Oude Testament bij Jezus: Mozes en Elia. En goddelijke majesteit omstraalde hun meester. En God zelf zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem. God komt naar ons omzien. Gemakshalve noemt Petrus het hele oude testament profeten. Want het gaat hem natuurlijk vooral om die gedeelten die over de komst van de Messias gaan. Dus ook de profetische delen van de psalmen, en zelfs al uit de woorden van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. En dan die wonderlijke profetie die uitgesproken moest worden door de heidense waarzegger Bileam, of hij wilde of niet. Een ster gaat op in Jakob, een scepter rijst op in Israel.

En wij dan? Voor ons horen vanzelfsprekend ook de woorden van het Nieuwe Testament bij datzelfde Woord van God, dat Petrus zo aanprijst. Want het sluit helemaal op het oude testament aan. Bij het woord van God geldt dit dat mensen niet namens zichzelf spreken maar namens God en door de Geest gedreven worden. Dat geldt ook van Petrus zelf. Dat geldt van Paulus, die Petrus in zijn laatste hoofdstuk noemt. En van de evangelisten natuurlijk die het allemaal hebben opgeschreven wat de Here Jezus heeft gezegd en gedaan.

2. De typering die Petrus geeft van het Woord: als een lamp die schijnt in het duister. Een kostbaar iets.

Wat doe je als je op een trektocht bent, en een keer 's nachts moet wandelen. Je bent blij met je zaklamp. En als je geen reservebatterijen hebt, ben je extra zuinig.

Je hebt de lamp echt nodig als je wandelen moet in het duister. Wat ben je blij als je het pad steeds kunt bijlichten. En nog meer, als je aan de hemel kunt zien dat de dag er bijna is. Nee, het morgenlicht is er nog niet. Maar je ziet wel die ene grote ster, die pas kort voor de dageraad verschijnt: daarvoor was hij er niet. De hele nacht niet. De morgenster, de planeet Venus. Die geeft niet zoveel licht dat je er iets van kunt zien. Maar het is wel het begin van de nieuwe dag.

In dat beeld spreekt Petrus. Van de nacht en van het licht van het Woord. En daar komt nog iets bij. De lamp schijnt in een duistere plaats: niet alleen dat het nacht is. Soms kun je als de maan er is en niet achter de wolken staat, je pad ook nog wel vinden zonder lamp. En helemaal als je de weg kent. Maar als je door struikgewas moet, ontoegankelijk terrein, daar is het echt donker en vindt je de weg niet zonder lamp. Je weet nooit waar je je voet in zet. Over zulke ontoegankelijke, misschien wel vieze plaatsen, gaat het beld.

Zo is de wereld om ons heen. Kunnen wij daar goed tegen als de wereld om ons heen als duister wordt getypeerd? Of worden we daar somber van. Of negatief. Of ongelovig, omdat we niet altijd die kritiek willen horen.

Om precies te zijn gaat het minder om de wereld om ons heen dan om ons zelf. Want hoe loopt het af volgens de apostel: dat de morgenster opgaat in je hart: Daar was het duister, daar moet het licht worden.

De mens zoekt zo vaak eerst zijn eigen belang. En daarom is er zoveel oorlog en is er zo weinig vrede in de samenleving. Romeinse filosofen zeiden het al: de mens is als een wolf voor zijn medemens. Er is haat in ons hart, zegt de Bijbel ook, tegen God en tegen de naaste.

Daarom moet je bij het beschrijven van de duisternis het vooral over je eigen hart hebben.

Ook als je Christus hebt leren kennen en Hij in je hart is opgegaan. Want de kracht van het boze is nog niet helemaal uit je leven weg. Eigenlijk moet je de komst van Christus, waar Petrus hier zoveel over schrijft, als volgt zien: Hij kwam in deze wereld, en dat is de opmaat naar zijn wederkomst, en in de tijd daar tussen in kun je al ten volle bij Christus horen in het geloof, door de Geest.

Toen wij u vertelden over de zoon van God die in glorie gekomen is, was dat geen fantasie, zo begint deze lange zin. Want we hebben zelf zijn glorie op de berg gezien en de stem van God gehoord. En daardoor is versterkt ons geloof in de woorden van de profetie, en aan die profetie, aan het woord van God moet u zich nu ook houden.

3. De doelstelling. Dat de morgenster opgaat in je hart. Je moet het Woord blijven gebruiken, en je het gelooft is de nieuwe dag al begonnen. Jezus is het begin van de nieuwe dag. De morgenster. Het bewijs dat de dag aanbreekt. En als Hij opgaat in uw hart en dan leeft u in die nieuwe dag. Daar moet het ons omgaan.

De morgenster is Christus. Dat is de dubbele bodem van deze tekst. Het gaat over het beeld van de nacht en de morgenster en de nieuwe dag. Maar de morgenster komt vaker in de Schrift voor. Er worden koningen en prinses mee bedoeld in de oude profetieën. En in de openbaring van Johannes wordt Christus met name zo genoemd: de blinkende morgenster.

Kun je dat dan ook voelen, dat je al dicht bij Jezus bent? Ja, als de dingen van deze wereld je uiteindelijk toch niet zoveel kunnen schelen omdat je graag het recht wilt meemaken dat Jezus brengt. Als je blij bent met tekenen van vergeving en verdraagzaamheid, gebaseerd op de wetenschap dat je eigen zonden vergeven zijn. Christus in je hart.

En als je nu wel aan die Schrift afdoet? Heeft dat zijn uitwerking op je band met Jezus in je hart? Zeker, want Hij spreekt tot je door zijn woord. Eigenmachtige uitlegging: hoe kun je een band met iemand houden als je niet naar Hem luistert.

Jezus' woorden zijn niet zwaar: dat weet u: altijd dacht Hij om iedereen, en liet zich nooit verleiden om mensen weg te zetten en te discrimineren.

Kan dit alleen door de Here Jezus? Zijn er niet andere mensen, gewone mensen, die toch buitengewoon zijn omdat ze kunnen vergeven? Mandela? Gandhi? Ze zijn er, gedreven door een innerlijke wijsheid, of door een filosofie die geduld en verdraagzaamheid als het hoogste goed leert omdat je anders door de emotie wordt beheerst.

En toch is dat anders: zijn zijn niet de morgenster: ze kondigen niet de nieuwe dag aan. De nieuwe wereld die komt door vuur heen, zoals Petrus aan het eind schrijft. En waarvan je gered wordt door water heen: het water van de doop, het teken dat je bij Jezus hoort. Omdat alleen door Hem je zonden vergeven zijn. Dat kan namelijk alleen God zelf doen, en Jezus is God zelf: mijn eniggeborene, zei de Vader, de geliefde, hoort naar Hem.

Blijf dat Woord gebruiken. Blijf streven naar Jezus in je hart. Eens zullen de profetieën afgedaan hebben (1 Kor. 13). Dan komt het volmaakte. Dan sta we oog in oog met Jezus. Zo'n moment zal hier in deze wereld nog niet komen. Blijf hier steeds zoeken naar Jezus in je hart, dus verlang ook steeds meer naar het Woord van de Heer, om Hem beter te kennen en uit je duisternis te komen waar je steeds weer in valt.

Blijf zoeken naar Jezus in je hart, totdat je Hem ziet, straks in het licht van de volle dag.

Amen